

HARRY GRUYAERT – Café Belgica, *FIFTY ONE*, 2021

'Dit moet je zien, lezen en beleven' by Etienne Heylen, on April 1st 2022 in Fifty & Me Magazine, p. 110

cultuur

BOEKEN CAFÉNOSTALGIE

Ik heb ze nog gekend, jij misschien ook, je ouders zeker, de Belgische bruine cafés uit de jaren 70 en 80. Spijtig genoeg verdwijnen ze langzaam uit het straatbeeld, samen met hun wonderbaarlijke stamgasten, die nog tevreden waren met een glas halfflauw bier maar vooral met hun gezelschap. De dames bestelden meestal eerst een koffie en vulden daarna hun handtas met bierworstjes of stukken chocolade. De mannen rookten er ongestraft Gauloises (zonder filter) of Groene Michel. Voor een cent ook toverde je Elvis of Tom Jones uit de jukebox of kon je dansen op de tonen van een Decap-orgel of een live orkest. In zijn net verschenen fotoboek evoceert Harry Gruyaert (°1941) de warmte, de vriendschap en de gezelligheid van die cafés met hun aangedampte ramen en wolken sigarettenrook.

Harry Gruyaert, Café Belgica,
101 pagina's, € 23,58. Uitgegeven door Gallery Fifty One
gallery51.com

